

TUINTRENDS ZOMER 2015

DE NIEUWE WILDERNIS IN JE TUIN AAN EEN



KEURIGE KAPSTOK: COMFORTABEL EN LUXE

TRENDSETTERS MOETEN JOU INSPIREREN OM JE TUIN LETTERLIJK AAN DE KAPSTOK TE HANGEN. En dan niet zo'n kapstok die ik je in nieuwsbrief 24 liet zien (mijn pottenpaal) maar een stijlvol designobject, quasi nonchalant in de deuropening gezet waar je af en toe wat kruiden van af knipt. En helemaal in stijl noem je je tuin de nieuwe wildernis, naar de gelijknamige film over de 'aangelegde' wildernis van de Oostvaardersplassen. Die vergelijking gaat natuurlijk mank maar het bekt wel lekker.

Wildernis aanleggen in je tuin. Hoe doe je dat? In gedachten zie ik ideeën uit de permacultuur verwezenlijkt worden en zie ik bloemkolen echt in bloei komen omdat dat nu eenmaal gebeurt zonder menselijk ingrijpen. Maar een trend zetten zonder ingrijpen is helemaal niet de bedoeling. Verwacht niet van een bloemenbureau dat ze je wijst op de eetbare bloemen die je buiten je tuin in de natuur vindt, langs slootkant, in berm, in bos en langs de akker. Dat lijkt me eerder een te ontdekken wildernis dan het viooltje op je bord dat je volgens datzelfde bureau eerst in het tuincentrum gaat halen. Hoe ver moeten we nog gaan om te bereiken dat tuinliefhebbers gaan afhaken bij zo veel tuinonwaardig handelen: we moeten kruidenplantjes in conservenblikken aan de muur ophangen, kleurige flessen aan touwtjes voor het raam, de boekenkast buiten vol tuinplanten zetten en de keukenladen half open met... ja, wat zullen we verzinnen. Jaren geleden verbaasde ik me al over de op-zijn-kop-tomatenteelt en warempel: we mogen nu nog meer groenteplanten ondersteboven gaan telen. Ben jij er ondersteboven van?

Als het aan Bloemenbureau Holland ligt worden we de komende tijd gemasseerd om dat allemaal leuk te



Bloemen
bureau 
Holland

GROENMOES

publicaties voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel

vinden. Twitterend en facebookend laten we elkaar weten dat we het liken. Heb je het al gezien? Doe je mee? Waar kan ik die terracottapot kopen? Weet je al welke kleuren bij de nieuwe wildernis horen? Wat geeft de meest natuurlijke uitstraling? Waar zet jij spontaan je calibrachoa neer? Kunnen petunia's en fuchsia's weer? Waar heb jij je hangende tuintjes, eh, hangen. Heb jij al vintage-spulletjes in die trendy-winkel gekocht?



Als ik dit schrijf is de trendy-tuincampagne van bloemenbureau Holland al van start gegaan. Ik ken wel een bietencampagne maar iets vergelijkbaars zal wel niet bedoeld worden. Tuinbladen worden bestormd met tips en goede raad voor vooral jonge, hippe vrouwen in de leeftijd van 25-45 jaar (nee, ik heb het niet verzonnen, het is echt zo!). Zij vormen de 'trend-presenters' die weten wat er bij het buitenleven hoort. En als ik me niet vergis zijn er al tuinprogramma's op tv die al stadstuinerend de hangende tuinen van Babylon aan het nabootsen zijn. Het Belgische tuinblad 'Fence' heeft de campagne in ieder geval al opgepikt: *'Kom jij helemaal tot rust in de oase van je ommuurde tuin of terras? Kom je bij van de dag op een comfortabele ligstoel met zachte kussens of geniet je samen met vrienden aan een grote tafel van een spontaan diner? Dan is dit jouw tuin'*. En dan te bedenken dat in hetzelfde blad zeer praktische moestuintips staan van Gust, de tuinman van kasteel Hex. Een wereld van verschil.



Ik stel me voor dat iemand die geen tuin bezit en toch graag iets eetbaars wilt telen voldoende mogelijkheden heeft zonder op de hiervoor bedoelde trendy toer te gaan. Ik stel me voor dat het woord 'trendy' synoniem is voor 'duur en onnodig'. Ik stel me voor dat 'trendy' een tijdelijk karakter heeft, vergelijkbaar met een rage. Ik stel me voor dat 'trendy' niet tot de tuintaal behoort. Ik stel me voor dat 'trendy' gelijk staat aan zakkenklopperij enerzijds en zakkenvullerij anderzijds. In tuinbladen kom ik nu al veel trendy voorwerpen tegen tegen trendy-bespottelijke prijzen. Er worden pagina's mee gevuld, zogenaamd omdat het het weten waard is maar in werkelijkheid een manier is om, enfin, het verdienmodel is al genoemd.

GROENMOES

publicaties voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel

Degene die geen tuin bezit heeft wellicht een balkon waar een zak potgrond al wonderen doet. Ik heb eens een constructie gezien van Hogeschool Van Hall Larenstein die een uitschuifbare stellage had ontworpen waarop je binnenshuis groenten kunt telen waarna je de installatie door je flatraam naar buiten schuift. Nachtvorst? Te veel regenval? Schuif je de hele handel weer naar binnen. Het kostenplaatje ken ik niet.

Degene die geen tuin bezit maar graag moestuint doet er goed aan eens een rondje langs stadsmoestuininitiatieven te fietsen op de publieksdag van de stadslandbouw op 6 of 7 juni a.s. Wellicht dat er een aansprekend idee tussen zit waarmee je je eigen ideeën kunt delen. Want als je wilt tuinieren hoeft dat niet noodzakelijkerwijs in je keuken of woonkamer. Dat kan bijvoorbeeld heel goed samen met je flatburen in het tot moestuin omgetoverde plantsoen dat je hoogbouwwooning omringt. En lees je deze column na die tijd, raadpleeg dan eens de rubriek 'Groen en Smakelijk' op de website van Groenmoes. Wellicht beleef je er jouw 'ah-erlebnis'. In plaats van woonkamer- en keukenstoelen vol potten met eetbare planten te zetten zou je natuurlijk ook gewoon kiemgroenten kunnen telen, paddenstoelen kweken of witlof. Dat kan zelfs in elk seizoen van het jaar. Al deze ingrediënten waren aanwezig op de Groenmoesmarkt van 22 maart j.l. en waren bedoeld om ook binnenshuis te kunnen moestuinieren.

De tuintrendcampagne heet: 'mooi wat planten doen' maar als je naar je eigen tuin kijkt dan doen planten wat ze zelf willen, ook als je dat niet mooi vindt.

Mooi wat planten doen.nl

Planten zijn zo eigenwijs, daar kan geen mens tegen op. Rabarber, spinazie, uien, wortelen en prei zijn in staat om bloemstengels te maken die we helemaal niet willen zien. Tenzij we van de eetbare tuin een bloementuin willen maken of aansturen op zaadvorming om een voorraad groentezaden voor het volgende seizoen aan te leggen.



Planten zijn ook zo eigenwijs dat ze willen groeien op plaatsen waar we ze niet bedoeld hebben. Dat is allemaal te voorkomen door ze in pot te telen. En als je eetbare bloemen in pot teelt dan teel je ze natuurlijk niet in ordinair aardewerk maar dan staan je viooltjes en goudsbloemen in Eva Solo of Elho. En als je de kalanchoë met zijn eetbare bloemetjes ondersteboven hangt in een futuristisch design ontwerp dan heb je de show helemaal gestolen. Je hoeft niet te weten wat een

kalanchoë is, als je ze maar in huis of tuin hebt hangen.

Beste Bloemen Bureau Holland: gaat het nu om een bijzonder ontwerp, een bijzondere locatie, een bijzondere kweekmethode, een bijzondere bloem, resp. een combinatie van dat alles of zie je in eet-

GROENMOES

publicaties voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel

baar tuinieren een middel om mee te liften op een hype om de verkoop van bloemen te stimuleren? Jij zit natuurlijk niet te wachten op het plukken van bloemen uit de eigen moestuin. Breng een moestuinder niet op het idee om snijbiet, rucola, lollo rossa, goudsbloemen, Oost-Indische kers of cosmea en stokrozen tot een groente- en bloemenboeket samen te voegen. Schenk geen aandacht aan de aanleg van een voedselbos, Wijs liever niet op de lentebloesems van de fruitboomgaarden. Je ziet natuurlijk niets in die bloeiende stinzenplanten, je houdt je liever afzijdig van bloementapijten van boterbloemen of bosaardbeitjes die moeder natuur zelf heeft ontworpen.



MOOI WAT BLOEMEN DOEN:

eigen moestuinboeketten met Oost-Indische kers, smalle weegbree, stokrozen, snijbiet, rucola, lollo bionda, goudsbloem en salie

De bloei van vlier, duindoorn en van stekelige bramen in de miniwildernis die ons land nog rijk is, tja die heb je misschien nog nooit gezien. 'Pluk de stad' zou ik zeggen en 'oogst zonder zaaien'. Die trend is al gezet en kost je niets dan een portie gezonde lichaamsbeweging. Zeg het met bloemen, maar dan zonder bureau.

Best, 2 juni 2015

Hans van Eekelen

info@groenmoes.nl / www.groenmoes.nl



PS

PASSIE IN DE TUIN

Na het gereedkomen van deze column werd ik door mijn regionale dagblad in een zaterdagbijlage op 23 mei j.l. in mijn vrees bewaarheid. De trendy tuincampagne is echt van start gegaan. Onder het kopje 'passie in de tuin' lees ik navolgende tekst: *in een trendy tuin mag de Terrasplant van het Jaar niet ontbreken. Deze keer is dat een sensationele eyecatcher: de passiebloem. Deze klimplant laat zijn spectaculaire bloemen tot ver in het najaar zien. De krullende ranken grijpen zich*



GROENMOES

publicaties voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel

automatisch vast aan piramiden, klimvormen, rekken, gaas en draden. Pluk eens een paar bloemen en laat ze in een schaal met water drijven, voor een vrolijke tuintafel". Er wordt verwezen naar de website van 'mooiwatplantendoen.nl' en boven het artikeltje is een grote foto van een loungeset geplaatst ("*deze royale bank, poef en fauteuil passen in elke tuin*"). De vintage stoelen (zeg maar namaak-tweedehands) waar de pagina mee wordt opgesierd past, samen met het genoemde meubilair, helemaal in de trendy tuinstijl – zeg maar rustig 'terrasstijl' – die deze zomer moet worden uitgedragen. Tuin heb ik niet gezien. Een passiebloem trouwens ook niet. Maar ja, deze was dan ook geen tuin- maar een terrasplant! Geen tips voor aanplant en onderhoud. Geen advies hoe ze de winter over te houden, geen idee hoe je (eetbare) passievruchten krijgt. Wel het gevoel: als de zomer voorbij is koop je volgend jaar weer een nieuwe plant.

EN DIT HEET DAN PASSIE IN DE TUIN!?

Ten behoeve van bovenstaand artikel heb ik veel afbeeldingen van trendy tuinen de revue laten passeren. Het deed me onmiddellijk denken aan die tuinbeurs die ik 5 jaar geleden bezocht. De kleur groen ontbrak. Het rood van de baksteen is nu wel ingeruild voor diverse rustgevende pasteltinten, maar ook door onnatuurlijke vormen. Een toefje groen is spaarzaam ingekleurd. Daar moet je kennelijk zuinig mee zijn.

Op onderstaande foto kan je gelukkig niet meer om het groen heen. Maar ook niet om de dansende nymfen die waarschijnlijk nog nooit eetbaar groen hebben gezien.



DE TRENDPRESENTERS ZIJN AL 'IN HET WILD' GESIGNALEERD!